

<p>Rechishat Ruach yam menashevet me ey sham Ochvisa mitnafnefet letziley hachoma.</p> <p>Bainil ard wissamaa naas ktir ba'ishu sawa matchafu, tahlemu bis-salam wil-aman.</p> <p>Matai yimsoo chomot hapachad veshavti migalooti yipatchoo shearai el hatov haamiti.</p> <p>yalla tnam (od zricha) yalla tnam (boker ba) tanetbahela (em sholachat) tairil hamam (bitfila) ruhia hamam (et yalda) la tzadik (lebeit hasefer) bidhak al tifil tainam (letzliley milchama )</p> <p>Od yimsoo chomot hapachad veshavti migalooti yipatchoo shearai el hatov haamiti</p> <p>From the north to the south from the west to the east hear the prayer of the mothers bring them peace, bring them peace</p> <p>من الشمال للجنوب من الغرب صوب الشرق إسمع صلاة الأمهات للسلام للسلام</p> <p>אור עולה מהמזרח מול תפילת האמהות לשלום</p>	<p>Het gefluister van de zeewind komt ergens van verre aanwaaien. En de was wappert op de schaduwen van de muur.</p> <p>Tussen hemel en aarde leven veel mensen samen. Wees niet bang, blij dromen Over vrede en veiligheid.</p> <p>Als de muren van angst zullen smelten, keer ik naar huis terug en zullen mijn poorten wijd open staan voor wat werkelijk goed en juist is.</p> <p>Kom, ga maar slapen (Weer een dag) Kom, ga maar slapen (De ochtend is er al) Ik ga geen duif (Een moeder zwaait) voor je slachten. (met een gebed) Vlieg, ongelooflijke duif (haar kind) met de lach van een kind (naar school) dat inslaapt. (temidden van oorlogsgeluid)</p> <p>Als de muren van angst zullen smelten keer ik naar huis terug en zullen mijn poorten wijd open staan voor wat werkelijk goed en juist is.</p> <p>Van het noorden tot het zuiden Van het westen tot in het oosten Hoor de moeders die bidden Geef hen vrede, Geef ze rust</p> <p>Van het noorden, tot het zuiden Van het westen, tot in het oosten Hoor het gebed van de moeders om vrede, om vrede.</p> <p>Het licht komt op vanuit het westen Naar het gebed van de moeders om vrede.</p>